



HANZEWEETJES

Winterlandschappen van Avercamp
Hendrick Avercamp is een 16e eeuwse schilder uit Kampen. Wereldberoemd om zijn geschilderde winterlandschappen met vaak schaatsende en sleeënde mensen. Hendrick Avercamp was doofstom. Hij kreeg de bijnaam "de Stomme van Kampen". Schilderijen van Avercamp hangen o.a. in het Stedelijk Museum Kampen.

KAMPER UI verhalen

Kamper Ui is de folkloristische aanduiding van een verhaal over de domheid van de Kamper bevolking, met daarin altijd een wijze raad. Er zijn meerdere 'Uien' in Kampen bekend. Ieder jaar nog hangt er een koe in de Nieuwe Toren naar aanleiding van 'Het Hoge Weiland' verhaal. De Kampenaren vertellen je graag de verhalen.

DE IJSSELKOGGE

Kogges staan symbool voor de Hanze en voor Hanzestad Kampen. In 2009 werd in de rivierbedding van de IJssel bij Kampen een 15e-eeuwse kogge ontdekt en in 2016 gelicht. Er wordt nu een plan ontwikkeld om het unieke wrak een goede plek in Kampen te geven.

SPOREN VAN HET rijke Hanzeverleden

Kampen is een eeuwenoude Hanzestad met een buitengewoon levendig karakter. Het Hanzeverleden is overal in de stad nog terug te vinden. Meer dan 500 monumentale panden, bijzondere gevels en 3 van de oorspronkelijke 20 stadspoorten zijn de historische overblijfselen uit de gouden tijden van de stad.

GOUDEN EEUW VAN KAMPEN

De bloeitijd van de Hanze lag tussen de 12e en 16e eeuw. Op het hoogtepunt telde dit verbond 208 steden. Dankzij de handel en nijverheid ontwikkelde Kampen zich, door de gunstige ligging aan de druk bevaren handelsroute, van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. Kampen groeide uit tot één van de meest machtigste en meest toonaangevende steden van Noordwest-Europa. Met deze Hanzewandeling kan je die historie opsnuiven.

Uitgewandeld?

Je kunt in Kampen ook naar hartenlust winkelen en er zijn volop locaties om lekker iets te eten of te drinken.



Deze Hanzestadswandeling neemt je mee langs de Hanze highlights die te vinden zijn in Kampen. Wil je meer ontdekken? Download de themawandelingen in de gratis Kampen Stadsgids app of ontdek Hanzestad Kampen met een ervaren stadsgids. Ga naar visitkampen.nl. Ook voor leuke 'insider tips', prachtige wandel- en fietsroutes door Kampen en omgeving, een selectie van de leukste horecagelegenheden en nog veel meer.

ONTDEK MEER!



HARTELIJKE HANZESTAD KAMPEN AAN DE IJSSEL

Kampen heeft net als elke Hanzestad zijn eigen authentieke sfeer en charme! Voor tourist informatie, tips en inspiratie, kijk op: www.visitkampen.nl. Meer zien en doen in de omgeving van Kampen? Kijk dan op www.ontdekdeijsseldelta.nl.

HANZE STADSWANDELING

Kampen



 **VISITKAMPEN**
 **HANZESTAD KAMPEN**

WWW.VISITKAMPEN.NL



ROUTE HANZESTADSWANDELING

CA. 4 KM = CA 1,5 – 2 UUR

Startpunt: Treinstation Kampen.

De wandelrichting voor deze beschrijving is met de klok mee. Je kunt natuurlijk ook starten vanaf ieder ander punt op de kaart.

1 STADSBRUG

In 1448 bouwde Kampen haar eerste houten brug over de IJssel. Na vele versies van de brug is de huidige stadsbrug met gouden wielen in 1999 geopend.

2 SYNAGOGE

De synagoge diende bijna 100 jaar als bedehuis. Nu worden er, als nevenlocatie van het Stedelijk Museum Kampen wisselende exposities gehouden. Op de vrouwengalerij is een kleine expositie over het Joodse leven in Kampen.

3 'T HUYS DER KUNSTEN

't Huys der Kunsten is het oudst bewaarde pand van Kampen. De eerste stenen van dit Huys zijn gelegd in de dertiende eeuw. Dit pand heeft de eerste eeuwen dienst gedaan als woning voor zeer voorname burgers.

4 KOORNMARKTSPOORT

De Koornmarktspoort is gebouwd begin 14e eeuw en is de oudste van de drie Kamper poorten.

5 ST. NICOLAAS- OF BOVENKERK

De St. Nicolaaskerk, door Kampenaren Bovenkerk genoemd, is het oudste bouwwerk van de stad. Twee van de negen torenklokken zijn gegoten door klokkengieter Geert van Wou (ca 1450-1527), één van de belangrijkste Europese gieters ooit.

6 CELLEBROEDERSPOORT

De Cellebroederspoort heeft ooit dichterbij het oude centrum gestaan. In 1465 werd de stadspoort verplaatst vanwege de toenemende welvaart in het Hanze tijdperk.

7 HET PLANTSOEN

Het Groene Hart van Kampen is aangelegd in Engelse landschapstijl. De Broeder- en Cellebroederspoort dienen nu als toegangspoorten tot het park.

8 BROEDERPOORT

Ook deze poort is in 1465 verplaatst. Aan deze zijde van Kampen was geen stenen stadsmuur, maar een aarden wal ter verdediging van de stad.

9 ST. ANNAKAPEL

Deze kerk uit eind 15e eeuw was de kerk van de zwarte- of Cellezusters, die bij het St. Annaklooster hoorde.

10 HET LINNENWEVERSPOORTJE

Het Linnenweverspoortje is een poort uit 1665 en vormt de toegang tot een voormalige kloostertuin. Nadat de geestelijken uit het klooster waren vertrokken, heeft het gebouw onder meer dienst gedaan als ontmoetingsplek voor leden van het gilde van linnenwevers.

11 DE BUITENKERK OF ONZE LIEVE VROUWE KERK

De kerkvorm met drie hallen - hallenkerk - maakt de Buitenkerk uniek in Nederland. De kerk dankt haar naam aan de locatie in het toen nieuwe stadsdeel 'De Buitenhoek' dat in de 14e eeuw buiten de stadsmuur lag.

12 DE KAMPER KOGGE EN KOGGEWERF

Met de maritieme geschiedenis en historische scheepsbouw komt de Hanzetijd hier tot leven. Stap aan boord van de Kamper Kogge, varend replica van het handelsschip uit de veertiende eeuw. Er is op de Koggewerf, op één van de mooiste plekken van Kampen pal aan de rivier de IJssel, nog veel meer te zien en te beleven.

13 GOTISCH HUIS

Een echt Hanzekoopmanshuis gebouwd aan het einde van de 15e eeuw.

14 STEDELIJK MUSEUM KAMPEN

Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het voormalige stadhuis van Kampen. Naast wisselende tentoonstellingen vertelt de vaste opstelling van het museum met een

aantal thema's de rijke historie van de stad. Pronkstuk van het museum is de Schepenzaal uit 1545, waar in de middeleeuwen al (tot 1795) recht werd gesproken.

15 NIEUWE TOREN

De bouw van de Nieuwe Toren duurde maar liefst veertien jaar (1649-1663). In de beiaardtoren hangt een carillon met 48 klokken van François Hemony en de Kamper klokkengieters Geert van Wou en Kilian Wegewaert.

16 IKONENMUSEUM

Het Ikonenmuseum is gevestigd in het vroegere slaapverblijf van de broeders van het Franciscaner klooster. Het Minderbroedersklooster-complex besloeg dit hele blok. De Nieuwe markt was de moestuin, de Botermarkt de begraafplaats.



i TOURIST INFO DE STADSKAZERNE

Adres: Oudestraat 216, Kampen
touristinfokampen@gmail.com
+31 (0)38-2022366

i TOURIST INFO READSHOP BOS

Adres: Oudestraat 41-43, Kampen
kampen@readshop.nl
+31 (0)38-3322522